

Uitnodiging 16 november

Creatief bezig zijn !

Het wordt weer donker en dus is het weer tijd voor activiteiten die lekker warm en overdekt kunnen plaatsvinden. Dit jaar wilden we eens gaan schilderen, 16 november vanaf half acht op de club. Natuurlijk zijn we een hondenclub en dus gaan we honden schilderen. Maar als jij graag je kind, moeder, schoonzus of achterneef wilt schilderen, be my guest.

Allereerst moet je je opgeven vóór 1 november. Dat doe je door je aan te melden achter de bar en meteen de kosten te betalen (5 euro). De kosten zijn voor het canvasdoek, je tekening uitvergroot en bewerkt en de carbonpapiertjes. Verf en penselen koop je zelf (want dan kun je zelf een mooi kleurtje kiezen). Je moet ook je emailadres vermelden, want je moet een digitale foto inleveren en die ga ik dan zo bewerken dat hij op het schilderij past. Uiteraard in overleg met jou.



Daarna krijg je van ons een canvasdoek. Je moet zelf twee kleuren acrylverf kopen, een lichte en een donkere (V&D, hobby winkel, en je kunt ook bv donkergroen kopen en dat zelf mengen met wit). Kijk naar de voorbeelden en geef je canvas een lichtere ondergrond kleur (tip: gebruik een rollertje). Doe dit uiterlijk een halve dag voor de workshop, anders is je schilderijtje nog niet droog!

Op de avond zelf neem je je verf mee (de donkere kleur) en penselen (Action verkoopt setjes met grotere en kleinere penselen), een balpen en een bakje om je verf in te doen (plastic bordje of bakje oid). We gaan nu gezellig met elkaar de digitale foto overbrengen op het canvas en daarna inkleuren. We schilderen dus met de donkere verf over je lichtere ondergrond heen. Ondertussen krijg je iets te drinken !

Hier nog wat voorbeelden. En echt, inkleuren kan (bijna) iedereen

